



Nieuwsbrief 141

Yoga kere

SEPTEMBER 2019

Moeilijk om te beginnen, waar begin ik en wat schrijf ik?? Er is zoveel gebeurd na de laatste Nieuwsbrief.. Op 26 juli overleed Catherine, na een strijd van 10 dagen, vliegen met haar naar Kampala, terwijl ze al in coma lag... Het is net een boze droom, maar dan merkje dat je niet geslapen hebt en het is echt.... Het viel niet mee om door te gaan, het was te snel, te onverwachts



en zo pijnlijk... Ik ben wel heel erg bemoedigd door alle hulp, mailtjes, berichtjes, financiële hulp en de gebeden die we kregen van zoveel mensen!! Dan realiseer je dat je verder moet zonder twee dochters, de helft van mijn gezin is er niet meer.... Wel blijven de goede en grappige herinneringen, en die koesteren we. Het gebeurt wel dat we alle drie zitten te lachen aan de tafel, onder het eten, als we de grappige dingen naar boven halen... We hebben goede jaren gehad en ik ben zo blij dat ik voor deze twee bijzondere kinderen heb mogen zorgen.... Ik weet ook dat, door hen te adopteren, ik hen goede jaren heb mogen geven! Daar ben ik dankbaar voor. Nu zijn er twee graven in onze tuin, (ik heb vorige week de bloemen gezaaid in het midden van de

graven). Het is hier de gewoonte om te begraven bij het huis (als je niet in de stad woont) en ik vind het een mooi gevoel dat ze er nog bij horen, al weet ik dat ze bij de Vader zijn en geen pijn en ziekte meer hebben.

Helen heeft op het moment vakantie, en na de vakantie gaat ze op een nieuwe school in de buurt beginnen, als dag student, niet meer in boarding (kostschool). Die beslissing hadden we al genomen voordat Cathy ziek werd. Ze had teveel heimwee in school en was veel ziek, ze gaat nu gewoon overdag naar school en komt dan naar huis. Mary gaat volgende week naar Zuid Afrika!!! Het gaat allemaal door en we zijn zo dankbaar voor alle financiële hulp die ze heeft ontvangen. Ze gaat een Dicipleschap Training School volgen bij Jeugd met een Opdracht in Zuid Afrika. Ik ben erg blij voor haar, ik denk dat het goed is voor haar om in een heel andere omgeving te zijn en van God te horen, ik denk dat ze ook genezing zal ontvangen voor het verdriet wat ook in haar leven is. Maar we zullen haar missen!! Dus Helen zijn nu samen vanaf volgende week!! Helen zei al, dan zijn we samen met de kerst!! Het zal heel anders zijn, maar daarom niet minder..

Amecet...

Ik ben weer aan de slag in Amecet en dat is ook goed voor mij. Juist



om te zien dat er nog zoveel kinderen zijn die hulp nodig hebben, helpt me. Dominique heeft voor me waargenomen in de tijd dat ik thuis was, maar er is veel werk... En zoveel schrijnende gevallen. Een vrouw met een mentaal probleem, beviel aan de kant van de weg van de 2 maanden te vroeg geboren tweeling (1,6 kg en 1,4 kg.) Ze wilde geen borstvoeding geven, het gezondheidscentrum, waar mensen hen naar toe hadden gebracht, vroeg Amecet om hulp. Het was een strijd, en helaas hebben we het jongetje, Brian, verloren. Met Brenda gaat het goed en we hebben dmv kranten advertenties, de familie van de moeder kunnen vinden, want de moeder was weggelopen uit het gezondheidscentrum. We hebben ook goed nieuws, in mijn vorige brief schreef ik over Susan, zij is vorige week



naar huis gegaan en ik denk dat de familie haar niet herkende

Ook schreef ik over de 3 broertjes in mijn vorige brief. Er is druk gesproken met de familie, maar niemand wil voor hen zorgen. We hebben onze handen vol aan hen, ze zijn niet gewend te luisteren, want ze woonden opzichzelf!! Ze kennen niet eens hun naam, als je een van hen roept, komen ze alle drie, ze zijn niet gewend dat iemand hen bij hun naam kent! Is dat niet verschrikkelijk verdrietig? Ze gaan nu alle drie naar Harmony kleuterschool en dit is erg goed voor hen, ze leren spelen en met anderen rekening te houden. En er is een Oegandese familie die hen alle drie zou willen adopteren!! Er is een toekomst voor David, Silver en Kedi!!



De Farm....

Er is een tweede kalfje geboren en de derde komt er aan in de komende twee weken! We hebben nu genoeg melk voor Amecet en hoeven geen melk meer te kopen. Er wordt druk gewerkt aan de water irrigatie, die we dmv. een gift van een Nederlandse kerk in Spanje hebben kunnen aanleggen! En in Amecet zijn ze een grote biogas tank aan het bouwen (dit is een deel van de opbrengst van het Jubileum concert van de Figurant in mei). In de toekomst kunnen we koken en zullen we ook licht hebben van onze koeiepoep...

Er zijn dus heel wat ontwikkelingen aan de gang en ik ben dankbaar om er deel van te zijn, ondanks alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd.

Kijk op 22 September (zondagmorgen) naar "Hour of Power" om 8 en 9 uur op RTL 5 en om 17.00 uur op Family7. Ons interview wordt dan uitgezonden, wat was opgenomen toen we in Nederland waren..

De brief is weer vol, blijf voor ons bidden, want we hebben jullie steun zo hard nodig! We proberen om weer door te gaan, wat redelijk lukt, maar het gaat niet zonder tranen... God is bij ons en ik weet dat Hij ook bij jullie is! Hij verbindt ons en Hij helpt ons!

Mary, Helen en ik wensen jullie God's zegen en veel liefs van ons!



Blijf ons volgen via onze blog op de Amecet website:

www.amecet-childrenshome.com

Adres: Els van Teylingen, PO Box 792, Soroti, Uganda

Website: WWW.amecet-childrenshome.com hier kun je ook onze blog lezen!!!

Email : info@amecet.org of els@amecet.org

Giften: Giro 3131137,p/a Horniksweg 69, 4464 AT Goes

Belasting aftrekbaar: via JMEO, Mussenkampseweg 32, Heerde. Rabobank:IBAN:NL38 RABO 032.65.21.062,

ovv. van 2757 Els van Teylingen of 2993 YWAM Soroti, Amecet

Of de Stichting de FIGURANT Horniksweg 69, 4464 AT Goes: Giro 3238

met vermelding van: Els in Soroti of voor Amecet: YWAM Soroti Amecet

Mijn nieuwsbrief wordt verstuurd door mijn gemeente, de Rafael Gemeente in Goes. **Als je de brief per email kunt ontvangen, mail dan even naar : nieuwsbriefels@gmail.com** Ook adres wijzingen kunnen via dit email adres gaan of via: W. Alexanderlaan 1, 4461 TN Goes